



Harmonie "Meer Vreugd" Gassel



E-mail: info@harmonie-meer-vreugd.nl | www.harmonie-meer-vreugd.nl

Archief

Deel 1
1921 - 1935

Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd".

In het begin van deze eeuw kende Gassel al een bloeiend verenigingsleven. Natuurlijk was er een afdeling van de N.C.B., maar daarnaast had men o. a. ook een club handboogschutters en was er een zangvereniging, genaamd "De Liederentafel". Deze laatste bestond uit een twintigtal mannelijke leden, die onder de bezielende leiding van hun directeur en promotor, wijlen Johan Bouwens, menig schoon lied ten gehore brachten. Volgens overlevering beschikte de vereniging over een uitgebreid repertoire en werd er zeer goed gezongen. Men werd dab ook vaak gevraagd ter opluistering van toneeluitvoeringen, bruiloften en dergelijke feesten. Waren er echter grotere dorpsfeesten, dan moest men het zonder muziek stellen, ofwel de hulp inroepen van Escharen, dat destijds al een fanfare rijk was. Dit tere punt kwam weer eens ter sprake op een bijeenkomst van de boogschutters. Daar werd het initiatief genomen tot de oprichting van een eigen muziekgezelschap. Er werd een oprichtingscomité samengesteld, waartoe o. a. behoorden: Jan Wouters, Kobus Schiks, Johan Bouwens, Willem Jansen, Piet Poels, Martien Poos en Gerrit Gloudemans. Verschillende van deze mensen waren ook lid van "De Liederentafel". Deze werkers van het eerste uur togen op pad, want een muziekgezelschap op poten zetten, is heus niet zo eenvoudig. Natuurlijk kon het plan niet verwezenlijkt worden zonder een stevige financiële basis. Om zich hiervan te verzekeren werden enkele "notabelen" van Gassel Benaderd, gelukkig niet zonder resultaat.

En zo werden de heren Johan Huberts, H. Mooren (gemeente secretaris) en Marjen Truur de beschermheren van de toekomstige fanfare. De naam Huberts zal later nog aan een mars van voormalig dirigent Theo van der Lee gegeven worden omdat kleinzoon Bernhard tijdens een diensteneiling ten bate van de harmonie het meeste bood op de betreffende dienst.

Niet heel lang na de oprichting Jubileerde de N.C.B. Het feest werd gehouden in Den Bosch en ook "*Meer Vreugd*" werd uitgenodigd voor de optocht. Men kende nog maar één mars, De Rekrutenmars. Tijdens de optocht werd deze dan ook steeds herhaald. Bert Poels sloeg bij deze gelegenheid de grote trom. Wie diens omvangrijke corpus gekend heeft, Poels benaarde in zijn beste jaren 300 pond, zal het niet verwonderen, dat een toeschouwer langs de route gezegd moet hebben: "Wat gaat die dikke daar met zijn trom slepen, laat die op zijn buik trommelen!"

De eerste serenade werd gebracht bij lid Schiks, bij gelegenheid van zijn huwelijk. Het eerste festival, dat door de fanfare werd bezocht was in Vierlingsbeek. Gassel sleepte toen twee herinneringsmedailles in de wacht.

Er was namelijk één medaille over omdat één muziekkorps niet kwam opdagen. "*Meer Vreugd*" beklom voor de tweede maal het podium op met het bovengenoemde resultaat: twee medailles. In de eerste jaren trad de fanfare ook meetmalen buiten het dorp op. Zo was ze ieder jaar present op de folkpaardendag te Oss. Verschillende voetbal wedstrijden in Beers werden door hen opgeluisterd.

